



## Ved foreningens 50-års jubilæum lørdag den 23. september 2017

1.

I gamle dage for 50 år siden  
var der om naturen ikke megen viden.  
Men så opstod foreningen, vi hylder i dag,  
for naturen i Nordsjælland ville man slå et slag.  
Gennem foredrag og ekskursioner  
er kendskab til naturen udbredt - om ikke til millioner -  
så dog til medlemmer i hundredtal.  
For bestyrelserne gennem årene har det været et kald  
at gøre os klogere og fornøje,  
for naturoplevelser kan gøre os høje.  
Vi har hørt om alt fra myre til meteor  
og lært lidt mere om den egn, hvor vi bor.  
Og vi har lært,  
at det ikke er sært  
at se en botanikekspert med næsen i sjældne planter  
eller se fuglefolk med kikkert for øjet vandre.  
Svampe har vi i hundredvis plukket,  
mens Flemming Rune har sukket:  
Jo, alle svampe kan spises,  
problemet er blot, om livet forlises.  
Langs Vadehavet har vi vadet  
og fra Ølsemagle Revle badet.  
Langs kyster og hegn har vi travet,  
og på Stevns i kalkbrud gravet.  
I Kr. himmelfartsferier med bus over sund og bælt og broer  
vi Fyn og Mols har besøgt og nord- og vestjyske jorder.  
Også "de danskes øer" er velbesøgte  
såsom Møn og Bornholm, og efter nye mål vi snart leder med lys og lygte,  
for selv de mindste øer vi kender ganske godt,  
tænk på Æbelø og Romsø - det kan aldrig blive for småt.  
Der er således næppe en plet i vort land,  
hvorom man sige kan,  
at vi ikke har sat vores fod.  
Ind imellem vi Danmark forlod  
og satte over det dybe vand  
til Skånes vulkaner, Rügen, Lapland, Øland og Langeland

2.

I Byskolens bibliotek har vi gennem årene hørt  
om miljøet, hvor løbet næsten var kørt,  
og med edderkopper skal vi nu konkurrere  
om insekter, der egner sig til at fortære.  
Som sagt er vores interesseområde overordentlig stort,  
og vi arbejder på at få mere gjort  
for truet natur og nedlagte søer,  
Vi håber, det noget med sig fører.  
Vi deltager også i Det Grønne Råd,  
men når det mon noget?  
Dette vil nok efter nogens mening  
være en meget summarisk beskrivelse af vores forening,  
men med flere detaljer I ville med rette  
hævde, at jeg ville jer trætte,  
og det ville blive svært  
at nå vores dessert.

Hans-Henrik Ibfelt

